

FÖRSAMLINGS- BLADET

KALMAR ADVENTKYRKA NOVEMBER 2014

**RÄCK UT DIN SKÄRA OCH SKÖRDA!
SKÖRDETIDEN HAR KOMMIT, TY JORDENS
GRÖDA ÄR MOGEN.**

UPP 14:15

Evangelium till hela världen

Nu är det snart 2000 år sedan Jesus var på jorden och man undrar ibland: när kommer han igen? Finns det några speciella "tidstecken" eller t.o.m. ett tecken som skulle tyda på hans nära förestående ankomst? Naturligtvis är det vanskligt – och t.o.m. farligt – att börja spekulera kring någon specifik händelse som ett "avgörande" tidstecken. Det ska inte heller jag göra. Bara en liten allmän reflektion.

När man läser t.ex. Matteusevangeliets 24. kapitel finner man inga enskilda händelser som skulle peka på Jesus ankomsts närhet. Istället ger Jesus en generell beskrivning av det som skulle komma – eller det som har varit. Jesus beskriver den generella förvillelsen som skulle komma in i den kristna kyrkan (falska profeter, laglöshet, förföljelse av Jesus efterföljare), den generella oron bland folken (krig, hungersnöd, naturkatastrofer) men också ett bekymmersfritt liv likt Noas tid. När vi ser allt detta äga i rum "vet [vi] att sommaren (dvs. Jesus återkomst och tidens slut vers 3) är nära" (Matt. 24:33).



Samtidigt med dessa händelser sker något viktigt: evangeliet predikas i hela världen "och blir ett vittnesbörd för alla folk" (vers 14). Observera vad Jesus säger här. Förkunnelsen skulle bli till "ett vittnesbörd för alla folk." Det grekiska ordet här är marturion. Att vara "vittne" (martus) i nytestamentlig betydelse är att berätta om Jesus. I princip betyder detta att vi återger lärjungarnas vittnesbörd om Jesus. Och naturligtvis berättar man också sin egen berättelse, dvs. hur Gud har öppnat ens ögon och sinne att förstå vem Jesus var/är och vad det har betytt i ens eget liv.

Det är viktigt att vi förstår ordet marturion. Ordet har en juridisk innebörd. Ett vittne (martus) var ett ögonvittne för en specifik händelse. När lärjungarna berättade om Jesus och allt han hade gjort var de ögonvittnen till dessa händelser. Fyra av dessa berättelser har vi i Nya Testamentet. När Jesus efterföljare har ställts inför jordiska makthavare för sin tro har de blivit vittnen för dessa makthavare (se Matt. 10:18, jfr Mark 1:44).



Alla de händelser Jesus beskriver i Matt. 24 kan i en viss mening betraktas som vittnen för Jesus. De vittnar om att Jesus tal om framtiden har gått i uppfyllelse. "Sommaren är nära"! Vi vet inte hur lång tid vi har kvar. Vi vet dock att den kristna tron har förkunnats som ett vittnesbörd i nästan hela världen. Tiden är kort!

Vesa

Guds tecken

Herre, du har många vackra tecken,
Vi har samma tecken men av olika slag.

Herre, du har näckrosen i bäcken,
Vi har ditt kors och din vackra dag.

Herre, du har kärlek för grisen i säcken,
Jag vill tacka dig, att du älskar lilla jag.



Herre, tack att du älskar lilla jag.

av Lisabet Sandberg



Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 8:38-39

Barnens hörna



Jag önskar vara
ett litet lamm


Som följer Herden
där Han går fram

Men bliver vägen
än brant och svår

Jag vill dock gå
där min Herde går

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Jesus i Johannes 10:14-15



Smygtitt i kalendern för december avslöjar att en föreläsning om evolutionstron är planerad till söndagen den 7 december kl 18.

Bjud med släkt och vänner till en mycket intressant - och avslöjande - kväll!

ISRAEL

Händelserna i Mellanöstern är en stående nyhet.

- Vad är det som sker där?
- Har det moderna Israel någon del i Guds plan för mänskligheten?
- Är Israel ett tidstecken av något slag?
- Hur ska vi förstå modern sionism?



Föreläsaren (teolog och författare), Vesa Annala, tar upp dessa aktuella – och ofta mycket känsliga – frågor utifrån ett bibliskt och historiskt perspektiv.

Tillfälle för frågor

Tid: Söndagen den 23 november kl 18.00

Plats: Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10, Kalmar

Fri entré. Fika. Välkommen!

Månadens program

Lördagen den 1 nov	Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 9 Församlingen och Guds nåd Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 8 nov	Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 10 Paulus försvarar sin apostlatjänst Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 15 nov	Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 11 Paulus och de falska apostlarna Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 22 nov	Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 12 Apostelns syner och uppenbarelser Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 29 nov	Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 13 Pröva er själva om ni lever i tron Kl 17 Gudstjänst

Med reservation för ändringar.

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.



Varmt välkommen!

På tisdagar kl 18 studerar vi
Johannesevangeliet.
Varmt välkommen!

Böneveckan

Vi får besök av Willy Aronsen
tisdag den 4 november kl 19:30



Församlingsmöte !
Måndag 3/11 kl. 18:00

KALMAR ADVENTKYRKA



Jenny Nyströms Gränd 10
392 33 KALMAR
Telefon under kontorstid:
0480-196 33

Kyrkan är oftast öppen
tisdagar kl 13-17,
onsdagar & torsdagar kl
9-11 samt kl 13-16.

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Mobil 070-576 53 19

kalmar.adventkyrka.se

Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-342 36, ctomas@telia.com

