

FÖRSAMLINGS- BLADET

KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2014

LJUSET ÄR LJUVLIGT OCH DET ÄR GOTT FÖR
ÖGONEN ATT SE SOLEN.
PRED 11:7

Påskens glada budskap!

Det är annandag påsk när jag skriver dessa rader. Den gångna påskhelgen var en speciell högtid för oss i församlingen. Tre unga vänner ville förena sina liv med Herren Jesus genom dopet. Denna högtid gjorde Jesus och hans försoningsgärning så verklig och närvarande!

I nästan 2000 år har den kristna församlingen varit lyhörd för Jesu befallning genom att döpa människor och göra dem till hans lärjungar. Dopet är en handling där den troendes liv förenas med Jesus, hans död och hans uppståndelse från de döda.

Dopet till Jesus visar också den kristna trons unika ställning i mänsklighetens historia. Jesus är den ende som har uppstått från de döda. Utan Jesus död och uppståndelse skulle det inte finnas någon kristen kyrka och inga dop heller!

Men hur var Jesus uppståndelse möjlig? Jo, för oss som tror på en Gud för vilken ingenting är omöjligt (se t.ex. Luk. 1:37), är inte heller Jesus uppståndelse en omöjlighet. Gud uppväckte Jesus från de döda! Men det finns också en annan orsak till varför det var möjligt att Jesus kunde uppstå från de döda. Jesus hade aldrig gjort något som förtjänade döden! Bara syndare (de som bryter mot Guds vilja, dvs. vi alla) måste dö. Jesus syndade aldrig! När han dog, dog han vår död! När den troende döps, döps han/hon till en ödesgemenskap med Jesus.

Jesus uppståndelse från de döda är det mäktigaste budskapet som någonsin har förkunnats under himmelen. Alla andra "budskap" bleknar inför den!

I Lukasevangeliet har vi en berättelse om två lärjungar på väg till Emmaus (en liten stad ca 20 km väster om Jerusalem) efter att alla deras förhoppningar förknippade med Jesus tycktes ha förkrossats i o. m. Jesus död. Efter sin uppståndelse visar sig Jesus för dessa två nedstämda lärjungar och berättar om vad Messias skulle göra. Först känner de inte igen Jesus men sedan avslöjar Jesus sig själv för dessa två.

Nedstämdheten är som bortblåst! "'Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?' De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra

församlade, och dessa sade: 'Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.'" Luk. 24:32-34

Jesus är en uppstånden Frälsare! Och vi som tillhör honom väntar på hans härlighets återkomst. Då förvandlas vi alla till ett evigt liv. Paulus skriver i ett av det viktigaste kapitlen i Bibeln, 1 Kor. 15:51-54 bl.a. följande: "Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen."

Vi har en fantastisk framtid att gå till mötes!

Vesa



Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Mark 16:14-16

Skaparen av allting

En av Bibelns viktigaste läror är den som handlar om Skaparen. Gud presenteras i Bibeln som Upphovet till allting annat. Denna sanning (Bibelns skapelseberättelse) ifrågasätts starkt idag – också inom kyrkor! Vår tid präglas av en tro på en naturalistisk evolution. Tron att universum uppstod i ett gigantiskt "big bang" tas som en given sanning. Detsamma gäller livets uppkomst. Av någon anledning blev den döda materian levande. En biologisk evolution från en bakterie till en människa basuneras ut genom massmedierna. Barnen indoktrineras i skolan till denna materialistiska lära.

Det mest anmärkningsvärda är att denna lära inte ifrågasätts av den intellektuella eliten. Tvärtom. Den intellektuella eliten är dess främsta förespråkare. Vi lever i en märklig tid. Det okritiska (blinda) accepterandet av evolution är säkert den intellektuella historiens märkligaste fenomen! Vetenskapen som sägs försvara och framhäva den kritiska tankeförmågan har visat sig vara mest okritisk av alla!

Under det första veckoslutet i maj har vi en temahelg där dessa frågor tas upp med två av Sveriges mest sakkunniga i området, Mats Molén och Anders Gärdeborn. Undertecknad och Aila kommer att ha en liten del i programmet. Jag tror att detta veckoslut kommer att vara en av höjdpunkterna i vår församling denna vår!

Vesa



Gudstjänsttider

Under en tid har vi haft bibelstudier och gudstjänster på sabbatseftermiddagar kl 16.00. Då och då får jag höra olika synpunkter om tiden. Jag vill bara påminna er alla att församlingen tog detta beslut i ett församlingsmöte 17 september 2013, och det efter bön om Guds ledning. Jag hoppas att vi alla respekterar församlingens beslut. Men om församlingen vill ändra detta beslut är det helt i sin ordning. Detta förutsätter dock att frågan tas upp i ett ordinarie församlingsmöte där medlemmarna kan diskutera frågan och ta ett nytt beslut. I Bibeln finner vi inga råd för när den kristna församlingen håller sina möten. Gud har lämnat detta åt oss själva att besluta.

Även om jag personligen inte har någon åsikt om gudstjänsttiden har eftermiddagstiden en fördel med tanke på min arbetssituation med två församlingar. Samtidigt måste jag säga att jag aldrig tidigare upplevt en så

givande gemenskap i församlingen som nu efter gudstjänsten på eftermiddag. Jag hoppas att ni alla upplever det lika positivt som jag! Om vi skulle återgå till förmiddagstider betyder det att församlingen får själv ta hand om gudstjänsten varannan vecka.

Jag vill vädja till er alla att be för församlingen och dess framtid. Gud har välsignat oss på ett underbart sätt. I stället för att ifrågasätta och visa missnöje bör vi alla be för oss själva och för Guds verk. Jesus bön för att vi ska vara ett galler fortfarande. Till slut läs 1 Kor. 10:24.

Vesa



www.Vecto.rs · 19138

De rättfärdigas lycka

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.

Allt vad han gör lyckas väl.

Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Månadens program

Bibelstudier tisdagarna den 6 och 13 maj, efter det tar vi sommaruppehåll.

Skapelsehelg 2-4 maj. Se separat annons i förra församlingsbladet för vidare information.

Lördagen den 10 maj Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 1
Världens visdom och korsets dårskap
Kl 17 Samfundets ungdomsledare Willy
Aronsen predikar i vår Gudstjänst

Lördagen den 17 maj Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 2
Guds hemliga vishet uppenbarad
Kl 17 Musikgudstjänst med vänner från Borås

Lördagen den 24 maj Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 3
Guds medarbetare i församlingen
Kl 17 Gudstjänst

Lördagen den 31 maj Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 4
Födda till liv genom evangeliet
Kl 17 Gudstjänst

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.

Varmt välkommen!

Barnens hörna



Minnesvers

Ge akt på korparna. De
sår inte och skördar inte,
de har inte förrådsrum
eller loge, och ändå föder

Gud dem. Hur mycket
mer värda är inte ni än
fåglarna?

Luk 12:24



Välsigna alla barn käre Gud
Välsigna alla barn på jorden
Dom som har det bra som vi
och dom som har det svårt
Dom som vet att du
är Gud och dom
som inte
vet

KALMAR ADVENTKYRKA



Jenny Nyströms Gränd 10
392 33 KALMAR
Telefon under kontorstid:
0480-196 33

Kyrkan är oftast öppen
tisdagar kl 13-17,
onsdagar & torsdagar
kl 9-11 samt kl 13-16.

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Mobil 070-576 53 19

kalmar.adventkyrka.se

Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-34236

