

FÖRSAMLINGS- BLADET

KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014



DET ÄR GOTT ATT I STILLHET HOPPAS PÅ HJÄLP
FRÅN HERREN.

KLAG 3:26

Hur läser man Bibeln?

Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser Bibeln. Bör Bibeln läsas som vilken bok som helst, eller? Och är det svårt att förstå Bibeln? Svaret är både "ja" och "nej". "Ja"-svaret uppstår av det enkla faktumet att Bibeln har skrivits av vanliga människor till vanliga människor. Författarna skrev på sitt eget modersmål, använde bilder från sin egen vardag. När Jesus t.ex. berättar liknelsen om såningsmannen i Matteusevangeliets 14 kapitel hade hans åhörare inga problem att följa med i berättelsen. Förklaringen av liknelsen blir inte heller svårförståelig. Och även om det är ett tidsmässigt gap mellan oss och Bibelns texter har vi inga större svårigheter att läsa Bibeln och även förstå den.

"Nej"-svaret uppstår av det faktum att Bibeln förmedlar ett (eller flera) budskap genom de bilder och beskrivningar författarna använde. Vissa bilder och beskrivningar är lätta att förstå (som exemplet ovan från Matteusevangeliet visar). Vissa är mycket svårare att förstå som t.ex. beskrivningen av "röken" från "avgrundsbrunnen" i Uppenbarelseboken 9: 2.



Bibelns bildspråk har gjort att en uppsjö av olika tolkningar av bibeltexter har uppstått. Finns det någon generell "nyckel" som skulle kunna hjälpa oss att förstå Bibelns bildspråk? Också här är svaret "ja" och "nej". Det positiva svaret har med Jesus att göra. Jesus säger att hela skriften vittnar om honom. Till några judar säger Jesus i Joh 5:39 "Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig." Alltså vittnar Gamla Testamentets skrifter om Jesus. Till sina lärjungar säger Jesus i Apg. 1:8 att de ska vittna om honom.

Vi ser att både Gamla och Nya Testamentet är vittnen för Jesus. Detta är den avgörande nyckeln till att förstå både Gamla och Nya Testamentets texter. I Gamla Testamentet finns många bilder/ord/uttryck som syftar på Jesus som "profeten", "lammet", "Herrens tjänare", "kungen",



"Messias", "Människosonen", "lejonet", "vinträdet", "klippan", "ormen", osv.

Även när vi vet detta finns det fortfarande svårigheter att förstå vissa texter och symboler, vilket gör att vi får vara försiktiga med att slå fast en viss tolkning. Här tänker jag t.ex. på Sakarja 5:5–11. Dessa svårförståeliga texter hjälper oss att bli lite ödmjuka inför Skriften, och samtidigt borde de skapa hos oss än större iver att läsa Skriften,

be om Guds Andes ledning och aldrig glömma att på ett eller annat sätt vittnar också dessa svåra texter om Jesus. Alltså: låt oss fortsätta att studera Skriften i ensamhet och tillsammans!

Tills sist. Ha en skön sommar och tänk på att det är Skaparen av allting som ligger bakom den vackra sommartiden!

Vesa



Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jeremia 29:11

I stillhet

Jag har ingen favoritsten i skogen. Inte heller har jag någon vrå på taket där jag kan dra mig undan. Inte för att frun är grälsjuk (Ords 21:9) men vi behöver alla stilla oss ibland för att höra vad Herren har att säga.

Stillheten och friden behöver inga tekniker eller metoder för att infinna sig. Herren skänker den bara vi ger oss tid att ta emot den.

"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa."

Joh 14:27

Det vi behöver är att bli av med "vardagsbruset" som distraherar oss; ekonomin, middagsmaten eller färgen på strumporna. Det är mycket som kan leda våra tankar bort från Gud. Men tar vi chansen att söka Honom, så kommer Han att tala till oss på ett sätt som nog kan överraska oss.

Själv kan jag passa på när jag är ute eller bara sitter och tar en kopp kaffe på verandan. Då kan jag titta ut på Hans verk och förundras.

Den senaste tiden har vår familj haft en kråkunge som extra bebis i huset. Att sitta och diskutera smaken på kattmat med en kråka kanske inte ger alla svar men man får en sådan insikt i skapelsens skönhet och charm som man lätt missar om man inte stillar sig. Och man får en rolig stund med en kråka!

Tomas



Vår Fader i Himmelen

Vi tackar Dig för Din kärlek och nåd

Tack för att Du förlåter oss våra synder

*Vi ber Dig om hjälp att alltid sätta Dig
främst i våra liv*

*Tack för att Din Ande leder oss när vi
läser ditt Ord och ger oss möjlighet att
förstå vad du vill säga oss just denna stund*

Tack för att vi får vila i dina löften

*Hjälp oss att vara Dina vittnen i denna
värld*

I Jesu Namn, amen.

Glädje i prövningen

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.

Jakob 1:2-8

Månadens program

Lördagen den 5 juli	Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 9 Apostelns bruk av sin frihet Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 12 juli	Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 10 Friheten i Kristus Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 19 juli	Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 11 Rätt nattvardsfirande Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 26 juli	Kl 16 Bibelstudium av I Korintierbrevet kap 12 De andliga gåvorna Kl 17 Gudstjänst

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.



Varmt välkommen!

Barnens hörna



Gud - än så länge har jag varken skvallrat eller tappat humöret. Jag har inte varit sur, elak eller självisk. Men om några minuter är det dags att stiga upp ur sängen och från och med då kommer jag att behöva en hel del hjälp. I Jesu Namn, amen.

Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, HERRE.
Ps 36:7



KALMAR ADVENTKYRKA



PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Mobil 070-576 53 19

kalmar.adventkyrka.se

Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-34236



Jenny Nyströms Gränd 10
392 33 KALMAR
Telefon under kontorstid:
0480-196 33

Kyrkan är oftast öppen
tisdagar kl 13-17,
onsdagar & torsdagar
kl 9-11 samt kl 13-16.

Pastor Vesa har semester 14/7-10/8. Detta innebär att det inte är någon bemanning på expeditionen i kyrkan under de veckorna.